



EURO info



RAAD VAN DE PROVINCIE (RVDP), PASSAU, DUISLAND, 8-9 APRIL

Het provinciaal bestuur vergadert twee keer per jaar met vertegenwoordigers uit de 8 landen waar zich maristen bevinden, om te blijven zoeken naar wat Gods bedoeling met ons is in Europa. De 15 deelnemers werden verwelkomd door de gemeenschappen van Passau en Fürstzenzell. De uitstekende voorzieningen in het diocesaan centrum, *Spectrum Kirche* (www.spectrumkirche.de), vergemakkelijkten het werk van de vergadering. De RvdP zette een grote stap vooruit voor de provincie door twee protocollen af te ronden: (i) de betekenis van provinciale visitatie in de huidige situatie en (ii) de taken te definiëren van de nationale groep van oversten en van de nationale coordinator. Deze teksten zullen spoedig in de zes talen aan de medebroeders worden toegestuurd. Bij de evaluatie van de vergadering benadrukten de deelnemers de prettige sfeer en de openheid tijdens de discussie.



Om verenigd
sterker te zijn, meer
creatief te werken
en met grotere
solidariteit
te handelen vormen
wij één provincie
over nationale
grenzen heen

GROETEN UIT MADRID !

Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! Dat de vreugde en het nieuwe leven van Pasen jullie genade en zegen mag geven! In de weken voor Pasen kwamen leden van de maristenfamilie in Nederland bijeen, en een heiligdom in Italië beleefde een eigen opstanding. Een marist vertelt over zijn pastorale werk in de Russische Federatie. De Duitse stad Passau was de plaats waar de raad van de provincie werd gehouden. Dank aan allen die hebben bijgedragen met verhalen uit de verschillende delen van de provincie.

*Francisco Chauvet en
Martin McAnaney*



OVERLEDEN Br Joris (George) van der Zant,
(Oceanië/Nederland) 12.04.2019.
Fr. Louis Bernard Saunier (Fr) 24.04.2019

GEBEDSINTENTIE

Christus onze verrezen Heer, wij verheffen onze stem tot U. We vieren de dag dat U opstond uit het graf, dat U de duisternis versloeg en dat U de wereld verlichtte met het licht van de verrijzenis. Mogen wij samen met Maria en met de gelovigen van het begin, U altijd prijzen! Amen

HEROPENING VAN HET HEILIGDOM IN PRATOLA PELIGNA, ITALIË, 13 APRIL

Enkelen van jullie zullen zich nog de verwoestende aardbeving herinneren die op 24 augustus 2016 de stad Amatrice en de daaromheen liggende steden in centraal Italië trof. 247 Mensen vonden de dood en meer dan 1000 mensen waren gedwongen te verhuizen. Een van de beschadigde gebouwen was het heiligdom van de *Madonna della Libera* dat haar deuren moest sluiten. Sinds 1924 is hier een maristencommunity. Sinds de aardbeving hebben de vieringen plaats gevonden in een afgedankte cinema en in een grote tent. De pastoor, Renato Frappi (It) schrijft: ".....op 13 april, 's avonds, werd het heiligdom in Pratola Peligna opnieuw geopend. Het prachtige heiligdom is grondig gerestaureerd om het terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dit is het einde van de lange "Exodus" van de plaatselijke christelijke gemeenschap! Het standbeeld van de *Madonna della Libera* werd met grote vreugde opnieuw verwelkomd in het heiligdom, in aanwezigheid van bisschop Michael Fusco en van de plaatselijke autoriteiten. Wij vierden Pasen in ons heiligdom en zien met vreugde uit naar het plechtige Feest van de Madonna della Libera in mei!"



"OUR LADY OF HOPE" PAROCHIE, EEN "CITY CENTRE MARIST PARISH", MOSKOU, RUSSISCHE FEDERATIE



Michael Ryan (ENG/RUS) schrijft: "De drukte van het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland is geluwd en alhoewel er nog wat sneeuw valt vaart de kleine community van 'our Lady of Hope' wel in de grootste metropool op het Europese continent; levendig en God dankend "die grote dingen voor ons doet".. en wij houden de maristenspiritualiteit hoog in het vaandel! Wie zijn wij? Wij zijn een Afrikaanse, Amerikaanse en Aziatische parochie in de hoofdstad van de Russische confederatie...en er zijn ook Russen en Europeanen! En af en toe komen er ook mensen uit Syrië en Latijns

Amerika. Onze parochiegemeenschap komt soms luidruchtig en vreugdevol samen in gehuurde ruimtes met gesloten deuren, soms rustig in privé huizen, in ambassade gebouwen of, bij gelegenheid, in gebedsruimtes van crematoria of in de open lucht op een begraafplaats. Dit alles binnen de voorschriften voor de "officieel geregistreerde plaatselijke religieuze organisaties".

Voor de volledige Engelse tekst: bit.ly/MRmoscow

Videos: bit.ly/OurLady2 bit.ly/OurLady3 bit.ly/OurLady1



MARISTEN BEZINNINGSDAGEN, BENEDICTIJNENABDIJ SLANGENBURG, NEDERLAND, 22-24 MAART



Ad Blommerde (NL) schrijft: "Het is een jaarlijkse traditie voor de medebroeders om in de Advent en de veertigdagentijd een tijd van bezinning te organiseren voor de hele maristenfamilie en hun vrienden. In deze veertigdagentijd kwamen 25 deelnemers bijeen in de kleine maar levendige Benedictijnenabdij "Slangenburgh", nabij Doetinchem (willibrordsabdij.nl/). De abt gaf een aantal inleidingen over de Regel van de H. Bernardus, die weer aanleiding gaven tot diepgaande gesprekken. Een zeer geslaagd weekend!"

