

TOT ZIENS IN HULST!



Toen onze apostolische school (kleinseminarie) 25 jaar geleden werd overgedragen aan een middelbare school in Hulst, vond er een 'ruil' plaats met een nabijgelegen schoolgebouw dat werd omgebouwd tot een appartementencomplex met acht comfortabele seniorenwoningen en alle ruimte die nodig is voor een religieuze gemeenschap.

Tot voor kort waren we een communititeit van vijf: Broeder Paulus Tanghe (102), pater Siebo Leppen (96), pater Wim van Broekhoven (81), pater Tonny Verbraeken (80) en pater Ad Blommerde (79). Broeder Paulus Tanghe (102) overleed kort voor Kerstmis en enkele dagen voordat hij 103 zou zijn geworden. Pater Wim van Broekhoven is inmiddels opgenomen in een verpleeghuis vlakbij. We zijn nu dus met zijn drieën. Maar we zien uit naar een



versterking van de communititeit met drie medebroeders (P. Bernard Jeunink en P. Jan ter Braak uit Enschede en P. Jan Hulsthof uit La Neylière). We ervaren hier hoe waar het is wat er wordt gezegd: de oude dag komt met gebreken. Het betekent dat wij slechts in zeer beperkte mate beschikbaar kunnen zijn voor pastorale diensten. Ons leven wordt nu vooral gekleurd door samen bidden, samen het leven van alledag delen en voor elkaar zorgen.

Hoe rijk we zijn, ervaren we vooral door anderen te laten delen in het leven van de gemeenschap. Zo is er bijvoorbeeld Jacqueline Mahu: zij is het hart van onze gemeenschap, zij zorgt ervoor dat het ons in het dagelijks leven aan niets ontbreekt, zij zorgt ervoor dat wij op tijd onze pillen innemen en neemt ons mee in haar auto voor een bezoek aan de dokter of familie, zorgt voor de gezelligheid, enz. enz. En met haar is er een kring van helpers: elke dag komt er een verpleegster voor degenen die het nodig hebben, de kamers en het grote huis worden schoongemaakt, vrienden komen koken, enz.



De econoom van de Nederlandse Maristen, de heer Mischa de Vliegere, heeft zijn kantoor hier in huis en maakt deel uit van ons dagelijks leven. Zonder al die lieve mensen zouden wij niet overleven. Als je iets wilt ervaren van wat deze "extended community" inhoudt, kun je het beste even na tien uur 's ochtends binnenlopen, dan

zitten we allemaal samen aan de koffie met – vaak versgebakken – cake. Of nog beter: kom een tijdje logeren. We hebben voldoende ruimte voor gasten om deel uit te maken van deze gemeenschap van religieuzen en leken (en om te genieten van het mooie stadje Hulst met zijn middeleeuwse stadswallen en prachtige gotische basiliek).

Kortom: tot ziens in Hulst!

Ad Blommerde, sm

BESTE MARISTENVRIENDEN,

Met zijn overweging voor het Hoogfeest van 'Maria, Moeder van God' is Faustino Ferrari bij wijze van spreken met de eer gaan strijken.

Nu we het nieuwe jaar beginnen, vertrouwen we de komende maanden uiteraard toe aan de bescherming van Maria. We leven in een tijd van geopolitieke onrust en onzekerheid.

Persoonlijk en in onze communititeiten zijn er heel wat uitdagingen. Toch is het begin van het nieuwe jaar vooral een tijd van hoop en verwachting.

Gelukkig nieuwjaar!

Kevin Duffy, sm

GEBEDSINTENTIE:

om de leiding van de H.Geest in het onderscheidingsproces in de Franse unit waarin beslist moet worden over communititeiten en werkzaamheden

VISITATIES IN ITALIË



De afgelopen maanden bezochten Kevin Duffy en Declan Marmion de unit Italië. Kevin bezocht de Italiaanse medebroeders in de twee gemeenschappen in Turijn: **Moncalieri en Corso Francia**. Een derde van de Italiaanse medebroeders woont in deze twee gemeenschappen. Met de auto liggen ze ongeveer 30 minuten uit elkaar. Meestal is het eenvoudig om met de trein van Parijs naar Turijn te reizen. De spoorlijnen werden echter verstoord door een modderstroom en Kevin en François Chauvet reisden per

vliegtuig. François vergezelde beide bezoekers die profiteerden van zijn vaardigheden op het gebied van vertalen. Declan bezocht de drie gemeenschappen in **Rome, Castiglion Fiorentino en Pratola Peligna**. Zowel Castiglion Fiorentino als Pratola Peligna liggen op een paar uur rijden van Rome. In alle gemeenschappen profiteerden de bezoekers van de warme gastvrijheid van de Italiaanse medebroeders.

Als we maand na maand bidden voor de verschillende gemeenschappen in de provincie, weten we vaak weinig over wat ze daar doen. Confraters in Pratola Peligna, Rome en Castiglion Fiorentino houden zich bezig met een verscheidenheid aan parochiebedieningen en andere, meer diverse activiteiten, zoals pastoraat op scholen en in een gevangenis. De medebroeders van de Corso Francia bemannen een openbare kapel waar verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals werk met de armen. Net als sommige andere gemeenschappen in de provincie, zoals Meppen, Hull of Hulst, heeft Moncalieri een groep medebroeders die betrokken zijn bij verschillende werkzaamheden zonder een vorm van gemeenschappelijk institutioneel engagement.



Kevin Duffy, sm

MARIALE BEZINNING OP HET BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR

Het nieuwe jaar wordt geopend met een feest gewijd aan de Moeder van God. Als christenen willen wij het begin (en het verstrijken) van het jaar onder de bescherming van Maria plaatsen. Het idee van bescherming dateert uit het allereerste begin van het christendom. In feite is het oudste gebed gericht aan de Moeder van God, het Sub tuum dat wij Maristen 's ochtends en 's avonds reciteren, een pleidooi voor bescherming: **'Wij vertrouwen ons toe aan uw bescherming, o Heilige Moeder van God'**. Later, zowel in het christelijke Oosten als in het Westen, werd dit idee uitgedrukt door middel van beelden als de brede mantel (of sluier) van de Moeder van God die voor het christelijke volk zorgt. Maria die beschermt, begeleidt en redt van gevaren is een van de meest gekoesterde beelden door de eeuwen heen.

Op Golgotha krijgt het moederschap van Maria dan een nieuwe dimensie, waar de Zoon haar als moeder geeft aan de geliefde discipel. In de figuur van de leerling strekt het moederschap van Maria zich uit tot het hele volk van God. Er zijn veel manieren om in ons leven uitdrukking te geven aan deze bescherming van de Moeder van God. Als Maristen doen we dit door haar te erkennen als onze eerste en eeuwige overste. We vertrouwen haar ons gemeenschappelijk leven toe, met zijn verschillende behoeften, en onze missie: deelname aan haar werk. En in het licht van Kerstmis, verlicht door de komst van de Zoon, vieren we onze gemeenschappelijke Moeder en smeken we haar: **'Verlos ons van alle gevaren, o glorieuze en gezegende Maagd.'**



Faustino Ferrari, sm